

**Uitersten.**

U heeft het vast ook wel eens meegemaakt. Op dezelfde dag droefheid en vrolijkheid ervaren. Uitersten. Onze zeer gewaardeerde, flexibele, enthousiaste en hardwerkende OPA samenwerker Peter Jasper overleed 8 april, op stille zaterdag, 56 jaar jong. Op zijn geboortedatum. Uitersten. Vrijdag 14 april was de uitvaart en begrafenis. Droeve gezichten. Verdriet maar ook veel dankbaarheid. Uitersten. Peter een Rots in de branding. Recht door zee. Trotseerde storm en golven. Maar Peter had de wind niet mee. Kort na de uitvaart, was er het muziektheater 'Ocke' in de Martinikerk. Veel blijde gezichten. Bruisende muziek, zang en veel vrolijkheid. De heropening van de Martinikerk staat voor een nieuw begin, een nieuwe periode van hoop. Een uitvaart met verdriet en een feest van hoop op dezelfde dag. 'Van binnen naar buiten'. Uitersten.

**Giften.**

In de maanden januari en februari ontvingen we 11 aanvragen voor financiële ondersteuning. Deze werden tijdens de bestuursvergadering begin maart behandeld. Eén aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden. Bij 10 aanvragen werd een gift uitgekeerd. Het grootste bedrag was voor de opvang van Syrische slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Een school voor weeskinderen in het arme Malawi ontving een gift voor het herstel van het dak van de school. Het dak was er afgewaaid door een tropische storm. Lokaal was er financiële steun voor sportverenigingen Stânfries (nieuw materiaal voor jeugd); SWZ (Voetbaltoernooi voor kinderen met een beperking), ONS (vervanging CV ketels), Watersportvereniging Sneek (Lift voor mensen met een beperking), Stichting Datsja (Realisatie werkplaats), CMV Harmonie Sneek (100 jarig Jubileum concert), Cantatekoor (85 jarig jubileum concert) en voor Stichting Monument Synagoge Sneek (Nieuw Joods Monument).

**Ergens op de Aarde.**

Ergens op de aarde zijn er mensen en kinderen waar het leed verzacht werd. Kon er op plaatsen meer (speel) plezier worden gemaakt. Dit was mede mogelijk door de inzet van Peter Jasper. Hij wist en begreep immers dat een betere Wereld bij jezelf begint. Geloven door te doen. 'Van Binnen naar Buiten'.

Peter Lichthart